



ZaaiGoed in Gorinchem: hoe leg je contact?

Zaaien in Gorinchem

Vrijwilliger Klaas en ik -Agnes- genieten van een grote groep enthousiaste mensen bij [ZaaiGoed](#) in Gorinchem! Ze willen graag dat hun vrienden en plaatsgenoten Jezus leren kennen. Het filmpje laat een stukje van de training zien. Hoe leg je contact met mensen die God niet kennen?

Dank God voor de mooie groep in Gorinchem en bid dat mensen God leren kennen door het getuigenis van de cursisten.

Oogsten in Nijmegen

Vorige week plaatste een internationale student het volgende in de appgroep van StudentLife Nijmegen:

Just had a beautiful conversation with Christian. Before the summer, Suzanne and I spoke with him for the first time. He was very focused on doing the right thing, but didn't necessarily believe in anything. Today I spoke with him over a coffee. We talked about God. He says he believes in God now, believes in Jesus. Believes that Jesus died on that cross for him, because he cannot do it himself. He still has many questions, but he wants to follow Christ. He just wants to figure out how to follow Christ. We prayed together and praised God for what He did for us, and what He's doing for us every day. Amen. ❤️

Dank God dat Christian -mooie naam 😊 - God leerde kennen!

**Dank voor jullie meeleven, partnerschap en gebed. Hartelijke groeten,
Heiko en Agnes van den Broek.**

[Heiko en Agnes: ik heb zelf ook een gebedspunt.](#)

Ons e-mailadres is:
a.vandenbroek@agape.nl